

Hilda Bosma

Medewerker PR en  
Marketing

AOC Friesland



**Hilda Bosma** In het dorp waar ik vandaan kom, woont volgens mij geen enkele allochtoon. Natuurlijk hoor je anderen praten over vooroordelen, maar je probeert je daardoor niet te laten beïnvloeden. Maar de eerste keer dat ik rondliep in Amsterdam, dacht ik ook: "Wat gebeurt hier?". In de Randstad is het straatbeeld toch echt heel anders dan op het Friese platteland. Zelfs het verschil tussen Leeuwarden en bijvoorbeeld Buitenpost is groot.

TEKST: MIRJAM KUGGELEIJN  
FOTOGRAFIE: VINCENT NABBE

Dat gevoel kennen onze leerlingen natuurlijk ook. Kies Kleur in Groen gaat bij AOC Friesland dan ook vooral om de kennisgeving met andere culturen, normen en waarden, zodat onze leerlingen weten wat zich afspeelt in de maatschappij, ook al is onze school daar geen perfecte

**Ik dacht: 'Wat gebeurt hier?'**

afspiegeling van. Dat zullen we ook nooit worden, daarvoor is het percentage in Friesland woonachtige mensen met niet-westerse afkomst te klein (3,5%). Natuurlijk letten we bij de werving erop dat we alle doelgroepen aanspreken. Maar voorlopig zijn onze eigen leerlingen het belangrijkste binnen het project.

Mijn eigen bril is behoorlijk veranderd na mijn reis naar Turkije (zie ook het reisverslag

elders in het nummer). Hierdoor werd mij vooral duidelijk hoe belangrijk de Turkse ouders zijn in het schoolkeuzeproces. En dat velen nog een erg verouderd (en slecht) beeld hebben van de groene sector. Maar bovenal omdat het 'enge en vreemde' gevoel volledig is verdwenen na zo'n intensieve kennismaking met een andere cultuur. Met Kies Kleur in Groen-projecten gaan we dat ook zeker bij docenten en leerlingen bereiken!